

## Vraag het aan Morya

### Levenslessen



### Heb vertrouwen in het leven

“God, Jij houdt van mij, maar ik kan dat niet zien. Leer het mij, leer mij te houden van Jou zoals Jij houdt van mij.”

Dat kan een klein gebed zijn maar met grote gevolgen omdat je daardoor in dat vertrouwen komt tegenover het leven, of je dat leven nu God noemt of niet. Want als je God aanspreekt, spreek je een bepaalde vorm van het leven aan die zo is dat het alles doordringt. En in die vorm kan je eigenlijk jezelf zien. Want als je God leert kennen, leer je jezelf kennen.

Er is een kracht in het heelal, in de kosmos aanwezig die zo diep is dat je daarin jezelf kan leren kennen zoals je werkelijk bent. Daarom durf Ik ook te zeggen: wees objectief, leer jezelf kennen zoals je werkelijk bent.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn”  
(uit hoofdstuk 16: ‘Zoeken naar harmonie in de groep’) © Mayil.com